



Obs W.A. Scholtenschool
 Pluvierstraat 11, 9607 RJ Foxhol
 Postbus 87, 9600 AB Hoogezand
 0598 393699
directie@wascholtenschool.nl

Nieuwsbrief oktober

Schooljaar 2018-2019
 Nummer 2

www.wascholtenschool-foxhol.nl



Woensdag 3 oktober t/m zondag 14 oktober 2018	Kinderboekenweek: thema 'vriendschap'
Woensdag 10 oktober 2018	Presentatie kinderboeken in Ommelander Ziekenhuis (groep 4 en 5)
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018	Herfstvakantie
Dinsdag 6 november 2018	Groep 1/2 naar het Kielzog: "Agent en boef."

Uw bijdrage aan leuke activiteiten op onze school...

Net als ieder jaar zal ook dit jaar weer de vrijwillige ouderbijdrage gevraagd worden. Deze bijdrage komt geheel ten goede van de kinderen. Het wordt gebruikt voor leuke activiteiten die de OR samen met het team en ouders organiseert.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de laatste schooldag. De kinderen hebben toen allemaal popcorn, een broodje knakworst en drinken gehad. Dit was niet mogelijk geweest zonder uw vrijwillige ouderbijdrage. Of wat dacht u van de traktatie voor Sint-Maarten. Ook deze wordt gefinancierd uit de pot van de vrijwillige ouderbijdrage. 5 december is weer in aantocht... Het grootste kinderfeest van ons land. Ook daar hebben wij een budget voor nodig. Want ieder kind hoort toch een presentje te krijgen?

De OR is nu al bezig om dingen zo goedkoop mogelijk te regelen voor de maand december. Het is inmiddels een sport voor hen om veel voor weinig te regelen. Maar ook voor de OR houdt het ergens op.

Ondanks dat we weten dat het vrijwillig is, willen wij u toch vriendelijk vragen of u deze bijdrage over wilt maken. Want zonder uw bijdrage kunnen wij geen activiteiten organiseren voor uw kind. En dat zou toch zonde zijn?

Binnenkort ontvangt u een brief van de OR met daarin meer informatie.



Bedankt, vaders!

Vrijdag 21 september hebben twee handige vaders, Bart Klunder en George Droog, de magneetstrips

opgehangen in de klassen. De kunstwerken van de kinderen kunnen nu gewoon met een magneet opgehangen worden en we hoeven geen punaises meer in de muur te drukken of kleefgum te gebruiken. De juffen zijn erg blij met de magneetstrips. Vaders, bedankt!

Nieuwe gymmeester: meester Elzo

Naast alle nieuwe juffen hebben we dit schooljaar ook een nieuwe gymmeester. Hij stelt zich graag even aan u voor.



Hallo,

Ik ben Elzo Rademaker en sinds dit schooljaar de nieuwe gymleraar op de W.A. Scholtenschool. Ik ben 31 jaar, getrouwd en vader van mijn dochter Feline (2 jaar) en woon zelf in Scheemda. Sinds februari 2014 ben ik werkzaam in Hoogezand-Sappemeer als gymleraar. Ik heb inmiddels op veel verschillende scholen al lesgegeven en mag sinds dit schooljaar de W.A. Scholtenschool toevoegen aan mijn lijst van scholen. Verder ben ik momenteel werkzaam op 't Heidemeer en obs de Achtbaan (voorheen de Tweemaster & de Schakel).

De eerste weken van dit schooljaar zijn voor mij en de leerlingen even wennen, maar ik vind de klassen tot nu toe erg leuk en we leren elkaar steeds beter kennen. Groep 7/8 heeft 2keer in de week les van mij en de groep 3/4 en groep 5/6 hebben 1keer in de week les van mij.

Naast het lesgeven op de scholen mag ik in mijn vrije tijd graag hardlopen, lezen en voor mijn dochter zorgen.

Wie wil en kan er een kastje repareren?

Wie wil er voor ons een kastje repareren dat uit elkaar ligt. Het is een kastje voor de huishoek bij groep 1/2. Hij staat in de gang bij het kleuterlokaal. Graag even overleggen met Juf Anita of juf Ciske. Alvast onze hartelijke dank!

Kinderboekproject OZG

Vorig schooljaar hebben we meegewerkt aan een kinderboekproject. In de Kinderboekenweek in oktober 2017 bracht één van de vier kinderboekenschrijvers, Gerlin de Lange, een bezoek aan de groepen 3 en 4. Zij heeft van de leerlingen allerlei informatie voor het te schrijven verhaal gekregen.

Inmiddels zijn de kinderboeken klaar:

Voor de onderbouw het boek "De dokter is kwijt" met het verhaal "Kleine vos in het gips" van Bianca Antonissen en het verhaal "De dokter is kwijt" van Gerlin de Lange. Aan dit laatste verhaal hebben onze kinderen meegewerkt.

Voor de bovenbouw het boek "Paniek om een pinda" van René Hoogschagen en het verhaal "Rats" van Christel Koperberg.

Op woensdagochtend 10 oktober a.s. worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis de twee kinderboeken gepresenteerd.

De leerlingen die meehielpen bij het maken van de verhalen, onze huidige groep 4 en 5, zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn om een exemplaar van 'hun' boek in ontvangst te nemen.

We hebben genoeg ouders bereid gevonden om te rijden. Heel hartelijk bedankt daarvoor!

We vertrekken om stipt 8.30 uur, dus wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn!

Groep 6 heeft gewoon les van juf Marieke.

Tostidag TSO

We hebben besloten dat alleen op de dinsdag de kinderen een tosti kunnen krijgen, op andere dagen is het niet (meer) mogelijk. We rekenen op uw begrip.



Gezond trakteren

Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 20 traktaties. Traktaten mag ook, want jarig zijn is feest! Maar het is wel goed om traktaties voor op school klein te houden en niet te ongezond te maken. Of geef in plaats van iets eetbaars een klein cadeautje. Er zijn genoeg mogelijkheden! Kunnen we ook op u rekenen? Op de site van het voedingscentrum -www.voedingscentrum.nl- kunt een gratis een boekje downloaden met gezonde traktatie mogelijkheden.

Verzoek van juf Grietha

Veel kinderen uit de bovenbouw nemen parfum of spuitdeodorant mee om na afloop van gym te gebruiken. We begrijpen dat kinderen zich willen oprispen na de gymles. Maar gezien de vele luchtjes na afloop, willen we vragen of de kinderen een roldeodorant mee willen nemen en geen spuitdeodorant meer. Dit maakt het voor de volgende groep ook prettiger om zich om te kleden.

Kinderpostzegels

Groep 7 en een paar kinderen van groep 8 hebben kinderpostzegels gelopen en wat hebben ze het fantastisch gedaan!

Samen hebben ze voor een opbrengst van €1077,48 gezorgd! De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kinderen kansen op een betere toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen? Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit... Hier hebben wij mooi aan bijgedragen...

Opening Kinderboekenweek

Gisteren hebben we de start van de Kinderboekenweek gehad. Het thema is 'vriendschap'. Wij hebben een muis die op zoek is naar een vriendje. De komende periode zal iedere groep op zijn eigen wijze op zoek gaan naar een vriendschap voor de muis. Zo zullen we uiteindelijk schoolbreed een fantastisch resultaat hebben!

Open Hockey Clinic - 24 oktober

